

Kerstwens Nieuwsbrief Sint Bonaventura

[Campaign Preview](#)

[HTML Source](#)

[Plain-Text Email](#)

[Details](#)

[View this email in your browser](#)



**Katholieke Lerarenvereniging
Sint Bonaventura**

Utrecht, 21-12-2019

Bonaventura was franciscaan, lid van de Orde van de Minderbroeders. Deze naam geeft expliciet uitdrukking aan het ideaal van Franciscus en zijn medebroeders om als broeders van de armen, de 'minderen', bezitloos te leven en er helemaal te zijn voor God én voor de behoeftige medemensen.

Eenvoud

*Franciscus luisterde. Een stem zei:
"Arme kleine mens!
Ik heb jou gekozen,
eenvoudige man,
zodat iedereen duidelijk kan zien,
dat mijn werking niet van jouw handigheid komt,
of van jouw genialiteit,
maar van mijn genade.
Maak je dus niet ongerust!"*

*Franciscus fluisterde:
"Mijn God, bewaker en verdediger,
bewonderenswaardig en meer is er niet te verlangen."*

Deze levenshouding, spiritualiteit en praxis, is nog altijd even actueel als tent tijde van het begin van de franciscaanse beweging. Eenvoud heeft de toekomst en zonder eenvoud is er geen toekomst. Kort en krachtig samengevat in de franciscaanse groet "vrede en alle goeds". Een begroeting die zo anders is dan de veel gebezigde hedendaagse hedonistische wens "prettige dagen" waarmee mensen deze dagen afscheid nemen.

Naast Bonaventura probeerde ook Anthonius in de voetsporen van Franciscus en Jezus te leven. Dat zette Anthonius aan tot o.a. de volgende prediking:

"Wee de rijken, die kelders vol wijn hebben, schuren vol koren en overvloed aan kleding, maar die onbewogen blijven als er een arme van Christus, hongerig en naakt, aan hun deur klopt.

Er komt een uur waarop deze rijken op hun beurt voor de poort staan en roepen: ' Heer, Heer, doe ons open' . Degenen die nu niet willen luisteren, zullen dan moeten horen: ' Voorwaar Ik zeg u: Ik ken u niet' . ' Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur'.

Daarom zegt Salomon: 'Wie zijn oren sluit voor het geweeklaag van de armen, die zal geen antwoord krijgen wanneer hijzelf roept'."

Vrede en alle goeds, de Heer zegene U, met deze woorden trad Franciscus iedereen tegemoet.

Het bestuur van Sint Bonaventura wenst wij u, vrede, alle goeds, een zalig kerstmis en een gelukkig 2020.

Willibrord van den Besselaar,
voorzitter Sint Bonaventura

u ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor heeft aangemeld



Afbeelding:

"Een vredige Kerst" van de Limburgse kunstenaar Sjef Hutschemakers (1931-2017). Een kerstafbeelding vol dieren als een knipoog naar Sint Franciscus, de heilige vanierendag, en bedenker van de kerststal.

(Met dank aan de [Bisschoppelijke Vastenactie](#) en het [Bisdom Roermond](#))

Sint Franciscus staat dit schooljaar centraal in [een aantal onderwijsactiviteiten die ook door ons ondersteund en verspreid worden](#). Mede omdat het in 2019 800 jaar geleden was dat Fransiscus van Assisi, gedurende een periode van wapenstilstand tijdens de vijfde kruistocht, de ontmoeting zocht met de leider van de moslims, [sultan Malik al-Kamil van Egypte](#). Een ontmoeting die ook nu nog altijd een inspirerend voorbeeld is voor omgang met anderen.



Copyright © 2019 Sint Bonaventura, All rights reserved.
redactie nieuwsbrief

info@SintBonaventura.nl
katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura
afdeling katholiek onderwijs van de AOb-FNV
Sint Jacobsstraat 22
3511 BS Utrecht

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).
